

# Nieuwsbrief voor vrienden van Kinderboerderij De Grote Gemeente Wamel

nummer 1, november 2000



## Opening kinderboerderij feestelijk verlopen

Op 30 september werd de kinderboerderij eindelijk geopend, en dat was me een feest! Omdat carnavalsvereniging "De Oude Gierpont" de aanzet heeft gemaakt tot het opzetten van de kinderboerderij, hebben zij gemeend ook het feest te moeten organiseren. En dat was gelukt! In de grote witte tent aan de Lakenstraat was de sfeer van meet af aan goed.

Om twee uur begon het met toespraken, koffie en cake, daarna ging het naar de kinderboerderij voor de onthulling van de gedenksteen en voor een rondleiding door de boerderij. Weer terug in de tent werd er getoast en gespeeched.

Om half acht was er receptie en daarna barstte het feest pas goed los. Een feest voor iedereen: de leden van de carnavalsvereniging, de deelnemers en medewerkers van De Strang, de vrijwilligers en de grote en kleine inwoners van Wamel; bij allen gingen de voetjes van de



vloer en dat tot ver in de kleine uurtjes.

Op zondag was daar vanaf half elf de open dag. Het weer zat niet mee: het bleef maar regenen. Vooral de meisjes, koetsiers en de pony's van "De Vierheemskinderen" en de vereniging "Het Aangespannen Paard" hadden te lijden van al dat water, maar ze zetten dapper door en hebben heel wat ritjes gemaakt. Het slechte weer mocht de pret toch niet drukken: de bezoekers kwamen in grote getale. En zeker niet alleen uit Wamel.

De knuffelhoek barstte bijna uit zijn voegen, met al die kinderen, die geschminkt als konijn of cavia hun evenbeelden van hand tot hand lieten gaan.

Alle dieren en ook de verblijven werden bewonderd en menigmaal hoorde men de uitspraak "*laten we dit nu met z'n allen mooi houden*". De kinderboerderij blijkt echt te leven bij de mensen: iedereen er blij mee en trots op. Menigeen heeft dan ook zijn steentje bijgedragen om het zover te krijgen.

Om twee uur kwam Jochem van Gelder met zijn broer Sander om te vertellen dat ze f1000,- verdiend hadden bij Waku Waku en dat daar een ezel voor was gekocht. De ezel kreeg natuurlijk de naam Jochem-Sander (het was immers een ezel van stand en die verdiend een dubbele naam). Verder kreeg de ram van het Veluwe

heideschaap de naam Jan en het dwerggeitje de naam Bianca. De tent schudde toen Jochem samen met het publiek een lied van zijn cd liet horen. Daarmee was het feest nog lang niet voorbij. Zowel in de stallen als in de tent was het nog tot een uur of zes heel gezellig.

We hopen met z'n allen dat de sfeer op de kinderboerderij zo goed mag blijven, als hij was tijdens het weekend van de opening.

## Dierendag op de kinderboerderij

Er is geen betere plaats om dierendag te vieren en alle dieren eens lekker te verwennen, dan de nieuwe kinderboerderij.

Veel groepen van scholen en peuterspeelzalen uit Maas en Waal kwamen in de eerste weken na de opening naar “de Grote Gemeente” om dierendag te vieren. Zo kwamen er 2 groepen van “de Ukkesoos” uit Wamel, 4 groepen van “de Laak” uit Wamel, 4 groepen van “de Oversteek” uit Dreumel, 5 groepen van “de Zonnepit” uit Beneden-Leeuwen en 2 groepen van “de Kom” uit Druten op visite.

Vrijwilligers en de deelnemers van “De Strang” hadden het er maar druk mee, om aan de kinderen en volwassenen uit te leggen wat ze allemaal moeten doen om de dieren te verzorgen: voeren, water geven, mesten, vegen. Het hoort er allemaal bij. Ze deden voor hoe je het beste een cavia kunt oppakken en vertelden de namen van alle dieren. De kinderen kregen een rondleiding langs alle hokken. Als verrassing kregen ze allemaal een zakje mee naar huis met oa een kleurplaat en een muts.

Het was een gezellige en leerzame manier om dierendag te vieren en meteen kennis te maken met de deelnemers van “De Strang”.

### Kennismaken met vrijwilliger / beheerder **Jan Vervoort**

Jan is getrouwd met Jacqueline en heeft 4 dochters: Rozemarijn (12), Durske (10), Hyui Jin (7), Elise (bijna 4). Ze wonen op het mooiste plekje van Wamel : bij de oude binnenwiel. Wie wel eens over de dijk komt, weet dat er daar heel wat dieren rondscharrelen. Omgaan met dieren is dan ook een van Jan’s grootste liefhebberijen. Verder houdt hij van lezen (romans, maar vooral ook boeken over de natuur), klussen in de tuin en in huis en geniet hij als deeltijd huisman van de verzorging van zijn kinderen. Jan heeft een opleiding gedaan voor hovenier en voor arbeidstherapeut. Momenteel werkt hij 3 dagen in de week bij het sociale werkvoorzieningschap in Ede , waar hij mensen opleidt voor werk in de plantsoenen.



### Kennismaken met **Inge van’t Hoofd** (begeleidster bij “De Strang”)

Inge is getrouwd met Frits. Ze wonen met hun zoon Pieter (16) in Wamel.

Inge houdt van werken met klei, tuinieren en gaat graag grote wandelingen maken. Ze heeft de HBO-opleiding

“inrichtingswerk” gedaan en werkt nu op de Strang als coördinerend begeleidster.



### Kennismaken met Strangdeelnemer **Ruud Brunst**

Ruud woont in Beneden-Leeuwen. Zijn liefste bezigheden zijn foto’s maken en video’s draaien. Op de kinderboerderij zit hij graag bij de cavia’s.

Hij vindt het leuk om uitleg te geven aan de kinderen die op bezoek komen en ook mesten en voeren doet hij graag.



## **Kennismaken met de dwerggeitjes Remi en Bianca.**

Dat Remi en Bianca dwerggeitjes zijn, zal niemand verbazen: ze zijn echt héél klein. Kleinig(h)eidjes noemde Jochem van Gelder ze.

Op 1 en 2 juni van dit jaar zijn de twee dwerglammetjes geboren bij de familie van Deursen in Wamel.

Met Remi ging het in begin niet zo goed, omdat zijn moeder niet voor haar kon zorgen: het lammetje mocht wel bij haar moeder liggen en deze was erg lief voor het kleintje, maar ze bleek geen melk te hebben om haar te voeden. De dierenarts werd gebeld, die biest (zeer belangrijke voeding voor pasgeboren diertjes) te drinken gaf. Daarna werd de kleine met de fles gevoed. Wel 6 voedingen per dag: de eerste om half zes 's morgens, de laatste om half twaalf 's avonds. Doordat ze met de hand gevoed werd, werd ze natuurlijk heel tam. Ze liep regelmatig gewoon door de kamer en was voor de hond of vreemde mensen niet bang.



Ze kreeg de naam Remi, omdat ze alleen op de wereld zou zijn, maar dat klopt eigenlijk niet, want ze groeide op in de groep van totaal 9 dwerggeiten, die de familie van Deursen rijk was. Zodoende was ze dus dikke vrienden met haar halfzusje Bianca, die maar een

dag jonger is. Je ziet ze dan ook altijd samen door de wei lopen of rusten in de stal. Bianca is afkomstig van dezelfde bok als Remi, maar van een andere moeder, die gelukkig wel voor haar kind kon zorgen. Haar naam kreeg ze pas op de open dag van de kinderboerderij en is door Annie bedacht.

Idee voor mensen die nog ruimte over hebben: de fam. van Deursen heeft nog een geit met twee lammetjes in de aanbieding. Bijna net zo leuk als Remi en Bianca.

## **Financiële zaken**

Dat de kinderboerderij leeft bij de mensen, blijkt wel uit de cijfers: al ca 150 mensen hebben zich opgegeven als vriend van de kinderboerderij en er komen er nog altijd bij.

Bovendien was er tijdens het openingsweekend F123,75 gestort in 'Keu' het spaarvarken.

Dit geld gaat besteed worden aan een kippenbuitenren met een nachthok bij de knuffelhoek.

Ook nu nog wordt er door bezoekers regelmatig wat geld in Keu gestopt. In de rest van oktober was totaal F332,90 opgehaald, o.a. mede dank zij giften van de bezoekende scholen.

Het eerste ei dat op 1 oktober door de barnevelder kippen was gelegd, is bij opbod verkocht.

Nico van Deursen was met F155,- de hoogste bieder en hij werd de eigenaar van dit bijzondere ei.

We willen graag iedereen die de boerderij steunt met geld, goederen of diensten, van harte bedanken. **Zonder uw bijdrage kan de kinderboerderij niet blijven draaien.**

## **Kijk eens wat we nu weer hebben !**

Voor de opening is er met man en macht gewerkt om alles netjes voor elkaar te krijgen. De oude volière uit het park werd grondig opgeknapt, de oude stal werd in de zwarte verf gezet, er zijn legnesten getimmerd, konijnenstallen gebouwd, ruiven gelast, elektriciteit aangelegd en ga zo maar door. Menige handige klusser heeft heel wat werk verzet.

En het resultaat mag er dan ook zijn.

Wie sinds de opening niet meer langs geweest is, moet toch eens komen kijken.

Want overdag lopen de kippen, de ezel en de geiten los in de wei. En dat gaat er soms heel vrolijk aan toe.

Verder hebben de klussers ook nu nog steeds niet stilgezeten. Dhr Toon Burgers heeft gebouwd aan de tweede konijnenstal. Deze staat inmiddels op zijn plaats. Zodat de voskonijntjes opgehaald konden worden en de Vlaamse reuzen nu hokken van formaat hebben.

En dat is maar goed ook, want de reuzen hebben inmiddels gezinsuitbreiding: op 17 oktober zijn er heel onverwacht 12 jongen geboren. Omdat het tijdstip niet zo goed gekozen was en de (jonge) moeder met de jongen niet zo goed raad wist, zijn er een aantal overleden. Maar het lijkt erop dat er ook een stel groot zullen worden. Dat was de eerste keer dat er beschuit met muizen getrakteerd werd op "De Strang".

Om de dieren te beschermen tegen regen en wind zijn er oprolbare zeilen voor de hokken gemaakt, die gesloten kunnen worden als dat nodig is.

Het hout voor de konijnenhokken kon o.a. betaald worden uit een gift van de communicantjes van 2000 in Wamel.

Op 1 november is de kleine cavia "Spekkie" geboren. Omdat de draagtijd van cavia's heel lang is (wel 3 maanden) komen de jongen kant-en-klaar ter wereld: ze hebben volop haar, de oogjes zijn meteen open, ze kunnen direct lopen en eten al heel gauw vast voer. De kleine Spekkie is een mini-uitvoering van de moeder Iep en heeft dezelfde prachtige donkerbruin-met-zwarte kleur (dat heet goud-agouti).

## **Openingstijden**

De kinderboerderij is geopend volgens onderstaand schema:

Ma-vrij : 10.00-12.00 uur en 14.00-15.30 uur

Za : 9.30-12.00 uur

Zo : 13.00-15.30 uur

Er komen nogal wat vragen, waarom de boerderij 's middags zo vroeg moet sluiten.

De scholen in Wamel gaan net voor sluitingstijd uit.

Daar is een duidelijke verklaring voor. De mensen van De Strang gaan om 16.00 uur naar huis.

Voor die tijd moeten alle dieren verzorgd zijn en alles zijn afgesloten en opgeruimd, omdat er daarna geen toezicht meer is. Wanneer zich een grote groep vrijwilligers zou aanmelden, die 's middags toezicht wil houden, dan kan de kinderboerderij wellicht een uur langer open blijven voor de schoolgaande jeugd.

**Dus: geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.**

## **Gevraagd: handige handen voor allerlei klusjes.**

Er is nog heel wat werk te doen, waar we hulp bij kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij het beschermen van de bomen tegen vraat door de geiten en schapen er ligt ook nog tegelwerk te wachten.

## **Aan belangstelling geen gebrek!**

In de eerste maand na opening heeft de kinderboerderij niet hoeven klagen dat er te weinig belangstelling zou zijn. In de maand oktober hebben er zo'n 1250 mensen op bezoek gebracht. Topdag was zondag 22 oktober, toen het weer flink meewerkte en er in 3 uur tijd wel 130 mensen een kijkje kwamen nemen.

## **Regeltjes**

Wie naar de kinderboerderij komt, wil natuurlijk dieren aaien en voeren. Dat snapt iedereen. Toch hangen er bij de "Grote Gemeente" bordjes met **"in de wei niet voeren"**. Is dat nou nodig? Jazeker!



Geiten zijn lekkerbekken én gewoontedieren. Als ze een paar keer gezien hebben dat bezoekers met brood of fruit de wei in komen, dan zullen ze dat onthouden. Iedere bezoeker wordt vanaf dat moment belaagd : de geiten beginnen vreselijk te bedelen, ze springen tegen de kinderen op, duiken in kinderwagens en buggy's, proberen emmers en (nog erger) zakjes uit de hand te trekken, lopen iedereen onder de voet. In plaats van dat kinderen vertrouwd raken met dieren, zullen er veel in paniek raken en nooit de wei meer in willen.

## **Daarom het verzoek om alleen de dieren in de boerderij eten te geven en dan nog met mate.**

In de boerderij staan tonnen waar u uw meegebrachte voer kwijt kunt. Het brood wordt gedroogd en gesorteerd. Ongeschikt voer en beschimmeld brood kunnen dodelijk zijn voor de dieren!! De dwerggeitjes zijn al ziek geweest van verkeerd voer en hebben meerdere dagen op "water en hooi" gestaan. Als u wilt voeren in de stal: **neem nooit zakken mee naar binnen!!** Pak een emmertje.

**De ezel mag beslist niet gevoerd worden. Zij krijgt uitsluitend water en hooi.**