

# NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN KINDERBOERDERIJ DE GROTE GEMEENTE WAMEL

NUMMER 9, NOVEMBER 2003



## JAN VERVOORT STOPT ALS BEHEERDER VAN DE KINDERBOERDERIJ.

Toen het bestuur van de kinderboerderij Jan Vervoort juni 2000 vroeg om de taak van beheerder op zich te nemen, zegde hij toe om “de zaak mee op te starten”. Al jarenlang had hij met de gedachte gespeeld, hoe hij een kinderboerderij zou kunnen opzetten en beheren. In Wamel heeft hij de kans gekregen om de haalbaarheid van zijn ideeën aan de werkelijkheid te toetsen.



Het is inmiddels ruim 3 jaar geleden dat de kinderboerderij van start ging. In die tijd is er veel werk verzet op de kinderboerderij en is er thuis veel werk blijven liggen.

Het is ook nog al wat. Een vaste baan, een huishouden met vier kinderen en een hoop dieren en dan ook nog vrijwilligerswerk op de kinderboerderij.

“Er zitten te weinig uren in een dag”, zegt Jan. Daardoor lukt het hem niet om alles goed te doen. En half werk,

daar heeft hij een hekel aan. Want terwijl je er veel tijd en energie in stopt, zie je dat de zaak begint te versloffen. Dat wil hij niet. Hij wil het goed doen of niet.

In maart 2002 heeft hij al aangegeven dat hij met het beheerderswerk wilde gaan stoppen en dat men dus naar een andere beheerder uit moest zien. Nu, zo'n 1 ½ jaar later, is er nog geen opvolger gevonden, maar augustus 2003 vond Jan dat het toch tijd was om er een punt achter te zetten. Met bloedend hart, want hij heeft het werk met veel plezier gedaan. De zorg voor de dieren, de samenwerking met bestuur en vrijwilligers, het contact met de Strang en de bezoekers, het gaf hem veel voldoening. Maar alles bij elkaar, bleek het wel wat veel van het goede.

Omdat er nog geen permanente opvolger gevonden is, zijn de beheerstaken zolang verdeeld onder enkele vrijwilligers en bestuursleden. Aan hen nu de uitdaging om te bewijzen dat Jan niet onmisbaar is en dat de kinderboerderij gewoon blijft draaien zonder hem.

## KINDERBOERDERIJ BLIJFT EEN GEZELLIGE TREKPLEISTER.

Dat de kinderboerderij bij het publiek in trek blijft, is de laatste maanden wel weer bewezen. Zo kwamen er in juli 650 bezoekers langs, in augustus waren dat er 480 en in september 475. Dit waren de bezoekers die op de gewone dagen langskwamen, maar er zijn ook allerlei activiteiten geweest die nog eens extra publiek op de boerderij brachten.

Op 9 juni was er een open dag in het kader van de week van de kinderboerderij. Het was niet overdreven druk, want er waren die dag veel activiteiten in het Land van Maas en Waal. Maar wellicht werd het juist daardoor een heel gezellige dag. Er was een kraam met producten van de Strang, muziek, er waren paarden met en zonder kar waarmee ritten gemaakt konden worden en een hele serie oude trekkers en dorsmachines om het geheel wat op te fleuren. Omdat een open dag heel veel vraagt van alle vrijwilligers en deze open dag in tijd vrij dicht

bij de parkmarkt lag, is besloten om dit jaar niet actief deel te nemen aan de parkmarkt, maar de kinderboerderij op de gewone tijden open te stellen, zodat belangstellenden toch een kijkje konden nemen.

De Stichting Jeugdvakantiedagen uit Tiel bracht half augustus een bezoek. De jeugd was de hele dag actief bezig, zowel buiten op tussen de dieren, als boven in de educatieve ruimte en ontving na afloop het diploma "dieren verzorgen".

In september en oktober liep het weer storm. Wel 160 peuters kwamen in groepjes langs om op de kinderboerderij dierendag te vieren. En 25 kinderen van de scoutinggroep uit Beneden-Leeuwen kreeg een speciaal dierendagprogramma aangeboden.

## KIPPENSTAL GEREED EN BEWOOND.

Het ziet er naar uit dat we de verdrietige periode rond de vogelpest helemaal kunnen afsluiten. Er loopt weer allerlei pluimvee op de kinderboerderij. De kippenstal is klaar en wordt bewoond. Bezoekers kunnen diverse kippenrassen bewonderen. Zo lopen er bijvoorbeeld 4

Welsumer kippen en een haan, 3 Assendelfter hoenders met haan en één Noord Hollandse Blauwe hen en een haan. Van dit laatste ras zagen we graag nog wat extra hennen, maar daar kunnen we nog niet aankomen. Wie heeft een tip?

In de wei scharrelen 7 Barnevelder kippen rond met twee hanen, verder lopen daar 3 Kalkoenen en 4 Parelhoenders (ook wel Poelepetaten genoemd). Verder zorgen de Pauwstaartduifjes voor gezelligheid. Een



hele drukte dus. In de komende tijd kunnen we regelmatig kleine kuikentjes verwachten. Kinderen vinden het altijd prachtig om daar naar te kijken. Als ze zo groot zijn, dat ze op de kinderboerderij niet meer gehouden kunnen worden, mogen liefhebbers ze overnemen om thuis hun kippenhok te bevolken.

## VOORBEREIDINGEN VOOR KERST OP DE KINDERBOERDERIJ.

Al lijkt kerst nog ver weg, de voorbereidingen voor de kerstviering op de kinderboerderij zijn al in volle gang. Op zaterdag 13 december is weer een gezellige kerstviering gepland. Deelnemers van de Strang zullen een levende kerstgroep uitbeelden, er zal een kraam zijn met producten van de Strang, twee kinderkoortjes komen kerstliederen zingen en ook Adri Vlooswijk zal weer muzikaal van de partij zijn.

Inmiddels is het tijdelijke afdak voor de zwarte stal al vervangen voor een mooie permanente uitgave, zodat Jozef, Maria en het kindje niet in de kou hoeven te zitten.

**Iedereen is van harte welkom op 13 december van 17.00-20.30 uur.**

Gedurende de kerstvakantie hebben de mensen van de Strang vrij en zullen de vrijwilligers zondagsdiensten draaien. Dat wil zeggen dat op de kinderboerderij voor publiek geopend is van 13.00 tot 16.00 uur.

## KENNISMAKINGSGESPREK TUSSEN VRIJWILLIGERS TRUUS DE GROOT EN ANJO MOOREN

**Anjo:** hallo Truus, jij werkt op de kinderboerderij, hè? Hoe ben je daar terechtgekomen?

**Truus:** via de opzet van de levende kerststal kwam ik bij de kinderboerderij. Al heel lang zat ik te twifelen om op de kinderboerderij als vrijwilligster te gaan werken. Nu ben ik al bijna een jaar vrijwilligster. En jij dan, Anjo, hoe ben jij eigenlijk begonnen? **Anjo:** nou, onze oudste zoon, Jarvin, houdt erg van dieren. Wij hebben thuis niet genoeg ruimte voor een geitje ofzo. Toen Jarvin klein was, gingen we vaak naar het park. De boerderij was toen nog op een andere plek. Het was eigenlijk meer een dierenweide. Jarvin mocht Harry altijd helpen. Harry kwam iedere dag op zijn fietsje uit Boven-Leeuwen met zijn tassen vol afval van de groentewinkel. Toen er sprake van was, dat er een nieuwe boerderij opgericht zou worden, heb ik me aangemeld als vrijwilliger. Jarvin ging altijd mee helpen. Nu niet meer zo vaak. Zijn laats is ingenomen door zijn broertje Zidier. Ik had eigenlijk weinig ervaring met dieren, dus in het begin was het wel even wennen voor mij. Hoe zit dat met jou? **Truus:** nou, als dochter van een veearts ben ik met beesten opgevoed. Ook heb ik de land- en tuinbouwschool gedaan. Dus een beroepsmatige achtergrond met dieren heb ik zeker. In Druten heb ik 6 jaar op de kinderboerderij van de Boldershof gewerkt. Daar heb ik voornamelijk het paardrijden gedaan en diensten op de boerderij. Na een aantal jaren zonder de zorg voor dieren behalve onze eigen dieren ( 2 poezen en 1 hond) ging ik het missen. Dus nu kan ik weer genieten tussen de dieren. Zeg, Anjo, wat doe je verder in het dagelijkse leven? **Anjo:** ik heb heel lang op een basisschool gewerkt. Nu werk ik op de PABO in Nijmegen. Dus niets met dieren ofzo. We hebben thuis wel een cavia en 4 wandelende takken. Maar het verzorgen van grote dieren is toch anders. Ik vind het leuk om te doen, vooral in de lente en in de zomer. In de winter als



het koud en nat is, vind ik het minder, zeker 's morgens vroeg! Maar als je begroet wordt door een vrolijke Jochem en Omi, dan vind ik het wel weer leuk. Hé Truus, altijd als ik je zie heb je het druk. Wat die je allemaal? **Truus:** ja, Anjo, net als wij allemaal

hebben we het druk. Ik werk 5 dagen in Tiel op een dagactiviteitencentrum met verstandelijk en meervoudig gehandicapten. Daarbij ben ik manager van een gezin (2 kinderen, echtgenoot en vee). Ook vind ik het heerlijk om in de tuin te werken en we hebben een aardige lap grond. Buiten mijn drukke bestaan blijft er toch tijd over voor de kinderboerderij. Volgens mij hebben we zo wel genoeg verteld over ons zelf, vindt Anjo. Truus vindt dat ook.

**KENNISMAKEN MET  
STRANGMEDEWERKER  
MIA VAN DIJK**



Ik ben Mia van Dijk, ik werk sinds 1 februari 2003 als parttimer bij De Strang. Ik heb het goed naar mijn zin in Wamel en geniet volop van alle bezigheden die zich voordoen in de houtgroep en op de kinderboerderij. Ik ben Bergharen, getrouwd en de trotse moeder van drie zonen.

**KENNISMAKEN MET  
STRANGDEELNEMER  
PIËRRE SENGERS**



Piërré houdt veel van muziek. Hij zit graag achter de computer en de tv. Op de Strang is hij op zijn best in de houtgroep. Van dat werk weet hij alles. Buiten op de kinderboerderij helpt hij met grasmaaien, maar het mooiste vindt hij als hij kinderen kan begeleiden over het terrein en langs de dieren.

**KENNISMAKEN MET DE PARELHOENDERS.**



De parelhoenders op de kinderboerderij stammen af van wilde (maar gemakkelijk te temmen) parelhoenders die door Portugezen vanaf de Afrikaanse savanne's naar Europa zijn overgebracht. Ze hebben een eivormige romp, hangende staart, korte hals, een kleine kop zonder veren, maar met een helmachtige verhoorde kopknobbel en een krachtige snavel. De zijanten van de kop zijn wit, de keellichten van kleur. De veren van de romp hebben een donkere ondergrond met daarop verscheidene "parels", die gedeeltelijk in rijen geplaatst zijn. Vandaar de naam Parelhoenders. De beide geslachten zien er vrijwel hetzelfde uit, maar de haan heeft een iets grotere helm. De vogels wegen 2 tot 3 kg. Het vlees is smakelijk en ze leggen per jaar 110-150 lekkere bruinachtige iets donker gespikkelde eieren. Parelhoenders hebben een langgerekte doordringende schreeuw. Er wordt beweerd, dat ze daarmee de andere dieren op een pluimveebedrijf waarschuwen en vijanden verdrijven. Maar omdat veel pluimveehouders zo'n hekel hebben aan het geluid, worden ze nauwelijks op een boerenbedrijf gehouden.

**KINDEREN VAN DE TERE Bint WERKEN AAN DE KNUFFELLES.**

Dat de knuffellessen niet ophouden bij de poort van de kinderboerderij, kunt u zien op de volgende bladzijde. De kinderen van groep 2 en 3 van de Terebint in Wamel hebben nog heel veel nagepraat en o.a. hun taallessen aangepast aan de knuffellessen. Knuffelles Terebint