

NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN KINDERBOERDERIJ DE GROTE GE- MEENTE

WAMEL

NUMMER 13, DECEMBER 2005



JONGE DIEREN DAG 2005: VEEL KRAAMVISITE OP DE KINDERBOERDERIJ.



Kinderboerderij “de Grote Gemeente” kan terug kijken op een drukbezochte jonge dieren dag, op zondag 12 juni 2005. Dit voorjaar had een record aantal jonge dieren gebracht. Naast een grote groep kuikens, cavia's en konijnen waren dat 7 schapenlammetjes, 7 geitenlammetjes, een ezelsveulen en een ponyveulen. Dat ponyveulen werd allang eerder verwacht, maar precies op de ochtend van deze feestdag geboren. Wel zo'n 500-600 mensen kwamen op kraamvisite. Het was een gezellige drukte.

De veestapel was voor één dagje uitgebreid met een bonte verzameling van bijzondere dieren: Lama's, was- en neusberen, jonge uilen en ganzen, diverse soorten duiven en kippen en extra Shetland pony's, waaronder één met veulen. Kinderen werden geschminkt, reden op een ponyrug of in een koets van menvereniging “Vierheemskinderen” en konden van een heuse cowboy leren lasso werpen. Natuurlijk werden op deze dag de schapen uit hun warme jasjes geholpen. Muziekgroep “Jazeker” zorgde voor achtergrondmuziek en ook Adrie Vlooswijk liet zich van zijn beste kant horen. Er was een imker met zijn bijenvolk, een stand met streekeigen fruitproducten en vanzelfsprekend ook een kraam met handgemaakte artikelen van het Dagcentrum.



LUSTRUM KINDERBOERDERIJ: EEN FEEST VOOR GROOT EN KLEIN.

Eigenlijk is het al vijf jaar voortdurend feest in Wamel. Sinds de opening van kinderboerderij “de Grote Gemeente” op 30 september 2000 gaat gezelligheid, integratie, educatie en recreatie hand in hand. Dat vinden niet alleen de omwonenden, maar ook de jonge gezinnen, schoolkinderen en zelfs ouderen uit heel Maas en Waal, die in groten getale een bezoekje komen brengen aan de dieren en hun verzorgers.

De sceptici die vijf jaar geleden beweerden dat zo'n project maar een kort leven beschoren zou zijn, hebben gelukkig geen gelijk gekregen. De boerderij ligt er nog altijd pico bello bij, wordt steeds verder uitgebreid met nog betere voorzieningen voor de dieren. De dieren krijgen een perfecte verzorging en worden alle dagen bezocht door het publiek. Dit project voldoet aan een grote behoefte vanuit de hele gemeenschap.



Bestuur, vrijwilligers en de leiding en cliënten van Dagcentrum Lakenstraat Wamel voor



menen met een verstandelijke handicap, hebben er samen hard aan gewerkt om van deze kinderboerderij iets bijzonders te maken. En dat is gelukt. De eerste vijf jaar zijn vol gemaakt en er zullen er ongetwijfeld nog velen volgen. Om het eerste lus-

trum te vieren, werd op zaterdag 1 oktober 2005 een receptie met aansluitend een feestavond gehouden in de feesttent op het terrein van de kinderboerderij. Muzikale medewerking werd verleend door Adrie Vlooswijk, DJ Marc en hofkapel "de Kurkentrekkers". Na het officiële gedeelte met de speeches werd een gezellig feest dat tot diep in de kleine uurtjes doorging.



Op zondag 2 oktober was het weer open dag op de kinderboerderij. Mensen die nog nooit een



knuffelles gevolgd hebben, konden daarvan nu een demonstratie meemaken. Er waren naast de dieren van de eigen veestapel ook een aantal "leendieren" te bezichtigen en te knuffelen. Verder was er natuurlijk een caviarace, grabbelton en luchtkussen voor de kinderen. Ponyvereniging "De Vier Heemskinderen" zorgde voor de opvoering van het prachtige kostuumspel te paard "Jacoba van Beieren".

Het weer werkte mee, zoals men op een open dag op de kinderboerderij mag verwachten.

KNUFFELLESSEN EEN GROOT SUCCES.

Dat er op het platteland zó'n grote behoefte zou zijn aan een kinderboerderij, dat hadden tien jaar geleden maar weinig mensen in de gaten. Men ging er vanuit dat kinderen die in de dorpen opgroeien veel in contact komen met dieren en daar ook mee om weten te gaan. Niets bleek minder waar. Hoe vaak horen we niet van kinderen (maar óók van volwassenen) dat een rund met horens een stier zou zijn, zelfs al hangen er uiers onder de buik? Hetzelfde geldt voor de geit. Menigeen denkt dat het dier met horens altijd een bok is. En dan noemen ze die horens ook nog een gewei!!! Het is opvallend hoe weinig kinderen (maar óók volwassenen) weten hoe je een dier moet hanteren en verzorgen. Met gaat er maar onbezonnen mee om.

Er zijn zoveel kinderen (én ouders) die uit onwetendheid bang zijn voor kleine en grote dieren. Zijn ze eenmaal echt in contact geweest met de dieren, dan is het met de angst gedaan. Dan zie je een vriendschap opbloeien. Het is dus maar goed, dat een groep actieve Wamelaren doorzette en er voor zorgde dat vijf jaar geleden de kinderboerderij van de grond kwam in het park "de Grote Gemeente".



Inmiddels zijn er in de educatieruimte boven in de boerderij als heel wat knuffellessen gegeven. Daar hebben kinderen (maar ook de meegekomen volwassenen) geleerd hoe je een muis, cavia en een konijn moet oppakken, huisvesten en voeden. Zittend in kleurige knuffelhuisjes, hebben ze de dieren gevoeld, geroken, bekeken en getekend.

Eerst honderden kinderen uit de onderbouw van de basisscholen in het land van Maas en Waal. Maar nu komen ze ook al in groten getale van over de Waal. De stadse kinderen uit Tiel blijken precies eender te reageren als hun collega's van het platteland.

Deelnemers van het Dagcentrum assisteren bij de knuffellessen. Daardoor leren de kinderen meteen ook om op natuurlijke wijze om te gaan met mensen met een beperking. Wanneer ze elkaar op straat tegen komen, wordt er enthousiast ge-

groet. Men kent elkaar. Zo krijgen de knuffellessen van de kinderboerderij een meervoudige functie, wat iedereen ten goede komt.

KERSTVIERING KINDERBOERDERIJ BELOOFT WEER SFEERVOL TE WORDEN.

Op zaterdag 17 december 2005 is het weer zover. Dan is het tijd voor de meest sfeervolle kerstviering van de streek. Net als voorgaande jaren wordt de kinderboerderij omgetoverd tot een sprookje van licht, warmte en gezelligheid

Van 17.00 – 20.30 zal de kerstman op het terrein aanwezig zijn. ook kan men in die tijd de levende kerstgroep bezichtigen uitgebeeld door de deelnemers van het dagcentrum. Tevens staat er op de bovenverdieping een tentoonstelling van kerststukjes opgesteld. Om 18.00 en om 19.00 uur is er een opvoering van een klank- en lichtspel door theatergroep de podiumkickers. Om de avond extra gezellig te maken is er een kraam waar men chocomel, gluhwein, koffie, kerstbrood en broodjes warme worst kan kopen. DJMarc en Adrie Vlooswijk en kinderkoor KIKOWA en diverse andere Wamelse muzikanten zorgen voor stemmige muziek.

Het belooft de mooiste kerstavond van het jaar te worden, waar iedereen van harte welkom is.



KINDERBOERDERIJ HEEFT ZIJN PLEKJE VEROVERD MIDDEN IN DE GEMEENSCHAP.



in de gemeenschap.

De kinderboerderij Wamel wordt echt niet uitsluitend bezocht door ouders met kleine kinderen. De scouting-groep uit Beneden-Leeuwen brengt rond werelddierendag altijd een bezoekje. De kinderen het kindervakantiewerk uit Tiel zijn in de zomervakantie vaste gast. Er zijn families die hun familie-uitje onderbreken voor een bezoekje met een bakje koffie op de kinderboerderij. Dit jaar heeft ook het paard van Sinterklaas weer in onze stal gelogeed. Op 28 november bezochten de onderbouw van de beide basisscholen en de peuters van de Ukkensoos de Goed Heiligman op de kinderboerderij. Op 5 december was op de kinderboerderij een post ingericht voor de vossenjacht van de Terebint.

Zo heeft de kinderboerderij zijn plekje veroverd midden

KENNISMAKEN MET MEDEWERKER DAGCENTRUM

NETJE DE KRIJGER

Hallo, ik ben Netje de krijger en er is mij gevraagd om me eens voor te stellen. Het is nl zo dat ik al zo'n anderhalf jaar op de houtgroep/kinderboerderij werk, maar nog niet iedereen weet wie ik ben. Dit komt omdat ik ambulante werk, dus hulp bied op de plek waar nodig is. Nu was het zo dat een van de jongens van het dagcentrum wat extra begeleiding nodig had tijdens zijn werkzaamheden en daar hebben ze mij voor opgetrommeld. Ik werk dus op diverse plaatsen, soms met kinderen op de basisschool, soms thuis en in dit geval op het dagcentrum. Maar overal waar ik werk, begeleid ik de cliënt individueel. Ik probeer hen weer zover te krijgen dat ze mee kunnen draaien in het groepsproces. Dus als ik mijn werk goed doe, dan maak ik mezelf overbodig, zeg ik altijd. Maar om de cliënt niet al te afhankelijk van mij te maken, begeleid ik ook regelmatig wat andere jongens op de boerderij of houtgroep. Dus vandaar dat jullie mij ook regelmatig buiten zien werken, iets wat ik heerlijk vind om te doen, want ik ben geboren en getogen op een boerderij in Beuningen en later in Ewijk. Nu woon ik samen met mijn man en 2 kinderen in Afferden, hier hebben we een grote tuin en wat huisdieren, dus genoeg te doen. Verder speel ik bij de toneelvereniging in Afferden en we zijn weer druk aan het oefenen voor het volgende stuk dat in het voorjaar opgevoerd wordt.

Dus al met al hoef ik me niet te vervelen en zullen jullie me deze komende periode nog vast wel zien rondlopen op de boerderij. Groetjes!!



KENNISMAKEN MET STAGIAIRE MARJANNE VAN NOBELEN



Hoi, vrienden van de kinderboerderij! Ik ben Marjanne van Nobelen en kom uit Dreumel. Ik ben stagiaire op het dagcentrum bij de kinderboerderij. Ik doe de opleiding SPW aan het ROC in Tiel. Ik kom 4 dagen per week in Wamel werken. De ene dag werk ik in de houtbewerking met de jongens en de andere keer op de kinderboerderij. Ik heb het erg naar mijn zin, maar eind januari 2006 stop ik al weer. Ik kom iedere dag met de scooter en dat wordt nu wel koud!!! Binnenkort hoop ik mijn rijbewijs te halen. Mijn grote hobby is uitgaan in het weekeinde. Groet!

KENNISMAKEN MET DE PARELHOENDERS (OF POELEPETATEN)

De gedomesticeerde parelhoenders stammen af van de wilde vormen van het geslacht Numida, die in de savanna-gebieden van Afrika leven en makkelijk kunnen worden getemd. Ze zijn waarschijnlijk door de Portugezen door Europa verspreid.

Parelhoenders hebben een krachtige, eivormige romp, een hangende staart, een korte hals met kleine kop zonder veren, een korte krachtige snavel en een helmachtige, verhoornde kopknobbel. De beide zijanten van de kop zijn wit, de keellichten licht van kleur. Iedere veer van de romp vertoont op een donkere ondergrond verscheidene witte "parels", die gedeeltelijk in rijen zijn geplaatst. De bruinachtige slagpennen zijn eenkleurig, net als de metaalblauwe glanzende kraag. De veren van de romp hebben verschillende blauwe schakeringen, maar kunnen ook zuiver wit zijn. De beide geslachten lijken sprekend op elkaar, al hebben de hanen een iets krachtiger helm. De vogels wegen 2-3 kg. Ze leggen zo'n 100-150 eieren per jaar die bruinachtig van kleur zijn, ietwat donker gespikkeld en die 40-45 gram wegen.

De eieren en het vlees zijn goed van smaak. Toch worden ze in Europa nauwelijks gehouden op boerenbedrijven buiten Frankrijk, Italië en Spanje. Men zegt dat het doordringende geschreeuw de pluimveehouders op de zenuwen zou werken. Terwijl anderen juist beweren dat de schreeuw de andere dieren in de omgeving waarschuwt voor gevaar.

VERZOEK AAN VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ.



De vrienden van de kinderboerderij die geen machtiging hebben uitgeschreven, maar gewend zijn om hun jaarlijkse vaste bijdrage zelf per bank te betalen, worden vriendelijk verzocht om dat bedrag over te maken op rekeningnummer 112314384 (als dat nog niet gebeurd is). Wanneer het bestuur niet iedereen persoonlijk hoeft af te gaan vragen om de jaarlijkse bijdrage, dan scheelt dat een hoop tijd, deze tijd kan dan voor een van de vele andere taken benut worden, bij voorbaat onze hartelijke dank.

u wordt toch ook vriend van
de kinderboerderij?
Stort op 12314384