

NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN KINDERBOERDERIJ DE GROTE GEMEENTE

WAMEL

NUMMER 25, MEI 2013



JONGDIERENDAG OP DE KINDERBOERDERIJ.

Lente is dé tijd om naar buiten te gaan om te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft. De kinderboerderij is daarvoor de uitgelezen plaats en de jongdierendag de uitgelezen gelegenheid. Op **Zondag 2 juni** is het weer zo ver: alle kinderen uit de wijde omgeving worden uitgenodigd om met hun (groot)ouders een bezoekje te brengen aan jonge en oudere dieren, om cavia's en konijnen te knuffelen, geiten en schapen te aaien, pony te rijden, een knutselwerkje te maken, zich te laten schminken enzovoort.

Er komt een eendaagse tentoonstelling van allerlei dieren die niet op de kinderboerderij wonen, maar wel het bekijken waard zijn. Cliënten van “de Driestroom” zullen zelfgemaakte producten aan de man brengen. Er is ruim voldoende koffie, thee en limonade om de dorstige kelen te smeren.

Vanaf **13.00 uur** is iedereen welkom op het gezelligste plekje van Wamel.

HET PLANTEN VAN DE KONINGSLINDE.

In het kader van de troonswisseling werd ook in Wamel een Koningslinde gepland. De kinderboerderij is daarvoor de meest geschikte plaats. De boom is op 30 april geplant tijdens de viering van de laatste Koninginnedag / eerste Koningsdag. De jaarlijkse optocht met versierde kinderen en hun voertuigen werd voor deze plantplechtigheid even onderbroken toen de stoet de kinderboerderij passeerde.

NIEUWE AANWINSTEN.

De lente is het seizoen van het nieuwe leven, zeker op de kinderboerderij. Rond de paasdagen hebben diverse kippenkuikentjes vanuit de broedmachine het eerste levenslicht aanschouwt.

Ook zijn er talloze jonge cavia's en konijnen geboren. Geitenmoeder Rita schonk het leven aan een tweeling: germpje Kelly en bokje Tommy.

Een andere nieuwe aanwinst is ministiertje Floyd. Hij is geboren in augustus 2012, blijft heel klein van stuk en mag voorlopig logeren op de kinderboerderij.

We verwachten nog veel meer jonge dieren, die op de jongdierendag aanwezig zullen zijn.



NIEUWE DUIVENTIL.



Wie in Wamel aan komt rijden kan de kinderboerderij niet missen: het is een echte blikvanger.

Het terrein wordt tiptop schoongehouden en alle gebouwen goed onderhouden. Door intensief gebruik hebben de dierverschikkingen natuurlijk wel te lijden.

Zo was het duivenhok, dat destijds gebouwd is door de heren Elenmans en van Sommeren en al ruim een decennium de wei siert, behoorlijk versleten.

Geen probleem voor de klusploeg: zij hebben een prachtige nieuwe duiventil gemaakt.

De duiven kunnen weer jaren vooruit!

BOOMKORVEN.

Het is al jaren een wens die boven aan het verlanglijstje staat: fatsoenlijke korven die de bomen in de dierenwei beschermen tegen vraat van de dieren. Nu is de wens gedeeltelijk in vervulling gegaan. Firma van Wijk heeft tegen aangepast tarief 3 boomkorven geplaatst. Ze staan er prachtig bij. We hopen dat er snel voldoende financiële middelen gevonden worden om ook de andere bomen te beschermen.



VRIJWILLIGER WILMA VAN ECK VERTELT OVER DE KNUFFELLESSEN.



Mag ik me allereerst even voorstellen: Ik ben Wilma van Eck, 65 jaar en woon in Beneden Leeuwen, ben getrouwd en heb een zoon en dochter. Via zwem en polo club Aqualeon heb ik 25 jaar met jeugd gewerkt. Toen ik een paar maanden geleden gevraagd werd om te helpen als vrijwilliger bij de knuffellessen, had ik geen idee wat de bedoeling was, maar het leek me reuze leuk. En dat was het ook! De eerste les was met Ria en Ans, zodat ik het kon afkijken en natuurlijk ook meehelpen. De eerste groep kwam van de Wijzer en waren allemaal nog klein, van groep 1 of 2.

Ans vroeg de kinderen hoe dat ze woonden en ook hoe en waar de dieren wonen en aten. Daar kwamen al leuke antwoorden uit. Daarna mochten ze met een klein groepje en een moeder in een leuk huisje waar al een kooi stond met een konijn. En ook een doos met gaatjes en wat spullen. Door middel van een werkboekje konden ze tekenen en kleuren, er moesten ook vragen beantwoord worden. In de doos zat een cavia en die mocht eerst goed bekeken worden en geaaid, (sommige vonden het een beetje griezelig maar al vlug deed ieder mee.) en in de boekjes geschreven hoeveel teentjes er aan de voor- en achterpoten zaten of de cavia een staartje had enz. Maar ook wat een cavia niet mocht eten (zoals ijs en worst) en wat wel. Er moest ook een slaap- en woonplek voor de cavia worden ingericht, met houtzaagsel, hooi, eten en drinken.



Daarna kwam voor de kinderen nog wat leuks: de kinderboerderij bekijken, naar Jochem de ezel, de schapen, geiten (die ze brood mochten geven) en de kippen. Maar ook binnen bij de kuikentjes (die net waren uitgekomen en nog lekker onder de lamp zaten) en de jonge cavia's en konijntjes.

Het is een feestje om te dit te mogen doen. Ook de keren erop, met grotere kinderen die net zo enthousiast reageerden. Ik sta er ook van versteld, hoeveel werk er gemaakt is van de werkboekjes en om huisjes te maken waar de groepjes in kunnen werken. Maar ook de hulp van iedereen die er werkt.

Het is me in die paar keren erg duidelijk geworden dat de kinderboerderij van Wamel in een grote behoefte voorziet. Want de belangstelling is groot, want ik zag hoeveel mensen met kleine kinderen er even aan lopen om de dieren te aaien of te voeren, of gewoon even spelen. Volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn voor deze knuffellessen.

KENNISMAKEN MET STAGIAIRE ISA NIJS



Ik ben Isa Nijs en ik heb stage gelopen bij de kinderboerderij in Wamel. Ik heb geleerd dat het er hier vooral om draait dat je goed met dieren en mensen om gaat. Ik heb dieren gevoerd en hokken uitgemest, ook heb ik geholpen bij een kinderfeestje. Het is leuk om te zien hoe de vrijwilligers van de kinderboerderij de kinderen leuke dingen laten doen en ze er ook bij te laten denken. Zo kunnen kinderen van alles leren over de dieren en het buitenleven. Ik vond het heel leuk om hier stage te lopen, het is een goede organisatie voor mens en dier!

KENNISMAKEN MET STAGIAIRE COENDERT VLEEMING

Ik ben Coendert Vleeming en ik ben 14 jaar oud. Ik woon in Wamel. Ik zit in Kesteren op het Helicon in de 2^{de} klas. Later als ik groot ben, wil ik graag loonwerker worden of monteur voor auto's of trekkers.

Op de kinderboerderij heb ik een tijdje maatschappelijke stage gelopen op zaterdagochtend van 9 uur tot 12 uur. Ik ben 7 weken geweest. Ik heb hier stage gelopen, omdat ik thuis op een boerderij woon en dit komt dichtbij wat ik leuk vind. En je houdt dan ook de kinderboerderij mooi voor alle bewoners van Wamel en omgeving. Op alle dagen heb ik een beetje hetzelfde gedaan. Als eerste voerde ik de cavia's en de konijnen. En dan gingen de geiten naar buiten. Daarna werden de beesten onder de hooiberg gevoerd en de kippen. Als er een ei lag, nam ik die mee en legde die bij de andere eieren. Daarna mestte ik het ezelhok uit en voerde ik de kippen en de duiven. Als laatste de vogeltjes in een volière. Dat was soms spannend, omdat ik op de eerste dag van mijn buurvrouw, die hier ook vrijwilliger is, gehoord had dat er een vogel op haar hoofd had gepoept, en het was de vraag of dat ook bij mij zou gebeuren. Er zat ook nog ergens een pauze tussen. Alles was niet altijd in die volgorde maar meestal wel zo ongeveer.

De eerste dag vond ik niet zo leuk. De dagen daarna vond ik leuker. Ik denk dat dat komt, omdat ik op de eerste dag nog alles moest vragen en ik later zelf wist wat ik moest doen. Het leukste vond ik dat er naast de cavia's een paar witte konijnen met rode ogen stonden. En er waren 2 kleuters die ineens gingen vechten om de naam van 1 konijn. De een noemde het konijn Roodoogje en de andere Witje. Ze schreeuwde de hele tijd: hij heet Roodoogje. Nee hij heet Witje.

Roodoogje! Witje! Roodoogje! Witje! En zo ging het maar door. Op dat moment werd ik er niet goed van en ik zat in mij zelf te voorspellen wat ze gingen zeggen, en het was meestal goed ! Daardoor kon ik er ook wel om lachen !

Ik vond het leuk om te ervaren en weet nu dat het heel anders is dan onze eigen boerderij.

