

NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN KINDERBOERDERIJ DE GROTE GEMEENTE WAMEL

NUMMER 5, MAART 2002



AVONDOPENSTELLING KINDERBOERDERIJ: KIKOWA ZET DE TOON.

Op 23 december 2001 heerste er ware kerstsfeer op de kinderboerderij. Zo kort voor de feestdagen bleven de hekken wel tot 20.00 uur wijd openstaan. Frans van Oijen had bij de zwarte schapen/ kippenstal een prachtige kerstgroep opgesteld. Het hele kinderboerderijterrein was versierd met kerstgroen, verlicht en verwarmd door vuurkorven. Men kon zich ook warmen aan gluhwein of warme chocomel en zich te goed doen aan



kerstbrood. Verder was er gelegenheid om kerstversiersels te kopen, die door de deelnemers van de Strang gemaakt waren. En kon men genieten van de klanken van KIKOWA, het Wamelse kinderkoor onder leiding van Mieke en Adri Vlooswijk. Zij maakten deze avond echt áf. Ondanks de kou, wisten zij menig hart te verwarmen met een keur aan oude en nieuwe liederen. Zo'n 800 bezoekers waren van de partij en beleefde zo een sfeervolle start van de kerstdagen.

DARTMARATHON TE BEHOEVE VAN DE KINDERBOERDERIJ GROOT SUCCES.



Op 26 en 27 januari 2003 daagde de in Wamel woonachtige Engelsman Terry Hoffman de dartlustige Wamelnaren uit, het tegen hem op te nemen tijdens een dartmarathon. Deze wedstrijd vond plaats in het Tolhuis van Huub en Bea Vermeulen, aan de Nieuweweg in Wamel. Menigeen nam de uitdaging aan, maar Terry bleef onbetwist kampioen. Uur na uur liep hij hetzelfde rondje en gooide zijn pijltjes. Om drie uur 's nachts kreeg hij het een poosje moeilijk, maar hij hield vol. En zo lukte het om in 24 uur € 2150,- bij elkaar te gooien. Hartelijk dank Terry, Huub, Bea en alle andere darters.

ONGEWENST BEZOEK.



Hoewel de meeste bezoekers van harte welkom zijn, hebben we tegenwoordig regelmatig te maken met een ongewenste visite. Een sperwer heeft ontdekt dat er op de kinderboerderij lekker hapjes voor het oprapen liggen en heeft zich al een aantal malen vergrepen aan de parkieten. Het is prachtig om een sperwer te zien jagen, maar wat ons betreft dan toch liever ergens anders, dan op de kinderboerderij.

JONG LEVEN IN OVERVLOED.

De lente is al een beetje op de kinderboerderij. Donderdag 14 maart is het eerste lammetje geboren: een ootje nog wel. Het is de dochter van het Veluwe heideschaap en heeft nog geen naam. Binnenkort verwachten we nog veel meer jonge dieren. Verschillende geiten hebben bezoek gehad van de bok. Bij de schapen heeft de ram er lange tijd bij gelopen. Dus we hopen dit voorjaar op een heel stel lammetjes. Ook konijnen en cavia's zullen voor nakomelingen zorgen en er zal geen gebrek zijn aan piepkuikentjes. Een goede reden om nog eens een kijkje te komen nemen



EDUCATIERUIMTE STAAT OPEN VOOR ANDERE MILIEUVRIENDELIJKE ORGANISATIES.

Dat de kinderboerderij niet alleen voor kinderen bedoeld is, is inmiddels al gebleken. Het IVN heeft van de educatieruimte gebruik gemaakt, om daar haar studieavonden te beleggen. Inmiddels zijn er ook contacten gelegd met het milieu-educatief centrum uit Heerwaarden. Het ziet ernaar uit dat dit tot een vruchtbare samenwerking zal komen.

FINANCIËLE ZAKEN

In december kwamen er 1030 bezoekers (inclusief avondopenstelling), in januari waren dat er 325 en in februari 385. Zij deponeerden F8,00 resp €5.09 en €19.82 in Keu het spaarvarken en kochten voor F11,75 resp €14.85 en €31.80 aan jonge dieren en eieren.

Medewerkers en directie van het Waterleidingbedrijf Gelderland hebben besloten het door hen gevormde fonds (een noodpotje voor medewerkers doe door ziekte of andere problemen in financiële nood zijn gekomen) op te heffen omdat het niet meer van deze tijd is. Zo werd voor de kinderboerderij F9000.- beschikbaar gesteld. Hartelijk dank daarvoor!

De Nationale Collecte Verstandelijke Gehandicapten heeft F4000,- toegezegd voor educatieve doeleinden. Aan de besteding van dat geld wordt al gewerkt.

**KENNISMAKEN
MET
VRIJWILLIGER
WIM VAN ROSSUM**

Hallo, ik ben Wim van Rossum, 55 jaar geleden



geboren en al die jaren getogen Wamelnaar. Samen met Gonny heb ik 27 jaar geleden de grote stap gewaagd. We zijn gaan wonen in de Saarskampen. Ons gezin bestaat uit een zoon en een dochter. Al meer dan 30 jaar ben ik werkzaam als meubelstofferder. Mijn hobby's zijn: tuinieren, fietsen, kaarten, en niet te vergeten onze trouwe viervoeter Rakker.

Vanaf de opening van de kinderboerderij draai ik weekenddiensten als vrijwilliger. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te helpen bij allerlei klussen en activiteiten. Een van de mooiste dingen, is het contact met de jongens en meisjes van de Strang. Ook verheug ik me op alle kleine en grote bezoekers. Ik hoop me nog een groot aantal jaren nuttig te maken voor de kinderboerderij.. Tot ziens bij een van mijn diensten.

**KENNISMAKEN
MET
STRANGDEELNE-
MER BAS IN DEN
BOSCH**

Bas woont in Beneden-Leeuwen. In zijn vrije tijd gaat hij graag fietsen met zijn Opa of vrienden. Hij gaat ook graag op bezoek en vindt het leuk om de Pastoor te helpen. Op de kinderboerderij helpt hij liefst met uitmesten van hokken en stallen. Jochem is zijn allerbeste vriend.



KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN

In de zwarte stal is een tijdelijke onderkomen gemaakt voor de Lakenvelder kippen. Zij zaten eerst in de volière bij de parkieten, maar deze kippen zijn te onrustig en hebben daarom tijdelijk een ander plaatsje gekregen, in afwachting voor een heel nieuw verblijf. Leerlingen van het Pax Christie College uit Beneden-Leeuwen hadden daar vorig jaar al een flink bedrag voor bij elkaar gefietst. Er waren wat problemen met het verkrijgen van de bouwvergunning, maar die is nu binnen en men kan dus binnenkort met bouwen beginnen. Inmiddels is de "rustweide" (waar de Veluwe heideschappen lopen) een flink stuk uitgebreid. De dieren hebben hierdoor meer gras tot hun beschikking en het park ziet er mooier uit. Alweer een vooruitgang dus.

OPROEPJES

We zoeken mensen die het leuk vinden om incidenteel groepen **rond** te **leiden** over het terrein. Het gaat vnl. om groepen kinderen, maar ook ouderen die door de week een kijkje komen nemen en dan graag wat informatie krijgen over de dieren en de gang van zaken op de boerderij.

Verder zoeken we voor de educatieruimte **knuffels** van boerderijdieren. Geen giraffen en olifanten dus, maar koeien, varkens, kippen, geiten enzovoort. Wie nog van deze knuffeldieren over heeft, kan ze afgeven op de kinderboerderij.

Ook zoeken we een **zadel en hoofdstel** voor de shetland pony, zodat we binnenkort aan Omi het een en ander kunnen gaan leren

REGELTJES

Dieren die lastig zijn kunnen we op de kinderboerderij niet gebruiken. Ram Jan heeft bewezen zo'n lastpak te zijn. Hoewel hij met beide oeien in de rustwei liep en dus geen bezoekers kon plagen, was hij hinderlijk vervelend tegen de deelnemers van de Strang en de vrijwilligers. Er is besloten dat hij niet kon blijven en dus is Jan verhuisd naar een ander (goed) adres, waar hij niemand tot hinder is.

KENNISMAKEN MET DE DEILENAARS.

De Deilenaar is een echt Hollands konijnenras, dat erkend is sinds 1940.

Deze konijnen wegen 2.5 tot 3.5 kg.

Ze hebben een beharing die langer is dan normaal. De dekkleur is warmbruin met zwarte ticking. De buik is roomkleurig. De snuit, kaakranden en binnenkanten van de oren zijn tankleurig (roodachtig).

Na een draagtijd van 28 tot 32 dagen worden 5 tot 8 jongen per nest geboren.

Na 8 weken zijn ze al zo zelfstandig dat ze gespeend kunnen worden.

