

Nieuwsbrief voor vrienden van Kinderboerderij De Grote Gemeente Wamel

NUMMER 12, MEI 2005



DRUK BEZOCHTE KERSTVIERING WAS EEN GROOT SUCCES.

Weer of geen weer, de kerstviering op kinderboerderij “de Grote Gemeente” in Wamel zou in 2004 niet afgelast worden. Daarvoor was de teleurstelling met kerst 2003 te groot geweest. “Desnoods doen we alles maar binnen.” En zo geschiede! Want op 18 december 2004 wilde het wederom niet droog blijven. Gelukkig was men op alles voorbereid. De grote wei was verlicht door een grote kerstboom vol lampjes en diverse vuurkorven. Grote partytenten en luifels waren aan de stal vastgemaakt, zodat men buiten ook redelijk droog kon staan. Onder het zeildoek had men de kraam van het dagcentrum ingericht, waar men allerlei zelfgemaakte producten kon kopen: van kerstversiering tot kaarsen, kaarten en kerststollen met en zonder spijs. Ook de kraam met koffie, thee en gluhwein stond buiten tegen de stal aan gehurkt. Want binnen had men alle ruimte nodig voor optredens van diverse muzikanten uit Wamel en omstreken. Kinderkoor Kikowa stond op een kluitje in het hok van Jochem de ezel, maar hun zang was er niet minder om. In de hokken van de geiten werd door de deelnemers van De Strang een gloedvol kerstspel opgevoerd. De Podiumkickers van Mária Wárlám dansten een sfeervolle lichtjesdans in het verduisterde dierenverblijf. Het massaal toegestroomde publiek was enthousiast. Op de bovenverdieping was een prachtige kerststallenshow ingericht. Men moest wel wat geduld opbrengen om bij de trap te kunnen komen, maar dank zij de goede sfeer had niemand daar bezwaar tegen. In de volgepakte kinderboerderij begroette men elkaar allerhartelijkst, werd gepraat en gelachen en zo begon men in goede verstandhouding aan de kerstdagen van 2004.

JONGE DIEREN DAG OP 12 JUNI 2005.



Inmiddels heeft de winter al weer lang en breed plaats gemaakt voor de lente. Soms lijkt het erop dat de zomer al in zicht is, nu de temperaturen stijgen en de natuur zich op zijn mooist laat zien. Overal bloemen, groen en vooral... veel jonge dieren. Tijd voor de jaarlijkse jonge dieren dag op kinderboerderij “De Grote Gemeente” te Wamel. Op **12 juni 2005** opent de kinderboerderij van **13.00-17.00 uur** weer haar hekken voor iedereen die zich wil vergapen aan het jonge spul. Het belooft een gezellige dag te worden bomvol activiteiten. Men mag alle jonge dieren bewonderen en (als ze dat zelf

toelaten) even aaien of knuffelen. Er zal voor één keer ook een aantal jonge dieren aanwezig zijn, dat niet op de kinderboerderij woont. De schapen worden van hun warme vachten ontdaan en men kan ter plekke bekijken hoe de wol gesponnen wordt tot garen. De kinderen kunnen rijden op een pony, maar u kunt ook met het hele gezin een ritje door het dorp maken in een mooie aanspanning. Een heuse cowboy zal jonge indianen en cowboytjes leren lasso werpen. Zij kunnen speciaal doorvoor eerst even geschminkt worden.

Natuurlijk zijn de mensen van het dagcentrum aanwezig, om te vertellen over hun dieren, hun werk en om hun ambachtelijk gemaakte spullen aan de man te brengen. Er is volop limonade voor de kinderen en ook koffie en thee voor de ouders zullen niet ontbreken.

ER ZIJN DIT JAAR WEER VEEL JONGE DIEREN GEBOREN.

- 23 januari 3 jongen van het bonte hangoordwergkonijn
25 januari 3 jongen van de cavia
26 januari 2 jongen van de cavia
17 februari 3 jongen van het bruine hangoorkonijn
13 februari 3 jongen van de cavia
1 maart **Lente** het oilam van het Ouessantschaap, is geboren op de eerste lentedag.
28 maart **Kortstaart** is het oilam en een ramlam van het Veluwse Heideschaap
29 maart 6 jongen van het bonte dwerghangoorkonijn
2 april **Fleur** (germpje=vrouwtje) en **Freddie** (bokje=mannetje) van Toggenburger geit **Rita**
10 april **Evi** (zwart germpje) en **Eefje** (wit germpje) van de Hollandse Landgeit **Lieke**
10 april **Bram en Willem** (twee bokjes) van bonte melkgeit **Joke**
12 april Een oilam en een ramlam van het Veluwse Heideschaap
12 april **Lobke** is het bokje van de Nubische geit **Lotje**
14 april **Druppel** het ramlam van Ouessantschaap **Odette**, is geboren in de stromende regen.
15 april **Stip** het ramlam van Ouessantschaap, heeft een witte vlek op de kop.
16 april **Mini** is een heel klein Ouessant oilammetje.
20 april 24 kuikens uit de broedmachine
26 april 6 heel verschillend getekende jongen van het dwergkonijn met lotharinger-
kleur.
5 mei 5 jongen van het bruine hangoorkonijn
7 mei Omi (de shetlandpony, moeder van Mo) staat al enige tijd niet meer op de kinderboerderij maar bij Dick van Ingen . Ze is bevallen van een gezonde zoon.
15 mei kuikentjes uit de broedmachine

NIEUWE PONY OP STAL.

Op 9 mei 2005 is de veestapel uitgebreid met de 13-jarige shetlandpony BAVENO. Zij komt in de plaats van de jaarling Mo. Mo is vorig jaar op de kinderboerderij geboren. Zijn moeder Omi was tijdelijk aan de kinderboerderij uitgeleend en was al eerder naar huis vertrokken. Mo bleek door haar al te enthousiaste gedrag niet zo geschikt voor de kinderboerderij. Zij wist niet zo goed om te gaan met alle grote en kleine bezoekers en de deelnemers. Baveno is dat wel gewend. Ze is al wat ouder en dus rustiger. Ze heeft met een collega pony in een span voor de kar gelopen en is door verschillende kinderen bereden onder het zadel. Ze is gericht op mensen en draagt bovendien een verrassing in zich: als alles goed gaat kunnen we binnenkort weer een ponyveulen verwachten. De komst van Baveno belooft daarom veel goeds voor de toekomst van de kinderboerderij.



VERBETERINGEN AAN DE KINDERBOERDERIJ DOOR VRIJWILLIGERS UITGEVOERD.

Dat er altijd er altijd hard gewerkt wordt op de kinderboerderij, zal niemand zijn ontgaan. De dieren zijn gezond, alles is altijd schoon en tot in de puntjes verzorgd. En toch vindt men steeds weer zaken die verbeterd kunnen worden. Piet van Abeelen en Herman Bokseveld, beiden gepensioneerd, hebben bijna een dagtaak aan alle kluswerk op de kinderboerderij. De laatste weken zijn ze druk bezig geweest met het plaatsen van een omheining om de boerderij. Dit om te voorkomen dat de dieren aan de houten muurdelen blijven knagen en meteen de bezoekers de gelegenheid te geven om helemaal om de stal heen te lopen en zo de dieren in de rustwei dichter te kunnen benaderen. Een hele verbetering! Daarnaast is een demontabele overkapping gemaakt, zodat men tijdens een bezoekje, de open dagen en de kerstviering lekker beschut kan zitten: uit de regen of uit de zon. De zitbanken tegen de muren van het gebouw bieden rust aan vermoeide gasten en dienen meteen als opslagplaats voor de onderdelen van het afdak, als deze niet in gebruik is.



KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER **HERMAN BOKSEBELD**

Ik ben geboren in het Overijsselse Haarle, een dorpje onder aan de Sallandse heuvelrug. Daar opgegroeid en gewoond tot aan mij militaire dienstplicht, om daarna te gaan wonen en werken op een gemengd bedrijf in de Noord-Oostpolder. Na enkele jaren Noord-Oostpolder ben ik gaan wonen en werken in het in aanbouw zijnde Dronten in Oostelijk Flevoland. Begin jaren zestig getrouwd met Annie, afkomstig uit het Maas en Waalse Druten. Hier in Dronten zijn onze 3 dochters en een zoon geboren. In 1979 hadden we het in de polder allemaal wel gezien, waren we aan iets nieuws toe en zijn we verhuisd naar de Zwaanheuvelsraat in Beneden-Leeuwen, waar we gewoond en gewerkt hebben tot de zomer van 2002 op een pluimvee-opfokbedrijf. Gestopt met werken en gaan wonen in de Appelstraat in Beneden-Leeuwen. En hoe wordt je dan vrijwilliger? Vrijwilliger worden en ook nog op een kinderboerderij was voor mij niet zo moeilijk. Om dat te blijven doen, is voor veel mensen iets moeilijker. Voor mij was dat wel erg gemakkelijk. Vrijwilliger zijn, bij mensen met een verstandelijke beperking en hen begeleiden, dat treffen maar weinig mensen, dat is zo ontzettend leuk om te doen, want het gaat niet om dat beetje werk, maar wel om samen bezig zijn. Sinterklaas- Kerst- Paas- vieringen en niet te vergeten het dagelijkse koffie(uurtje). Des te meer waardering heb ik voor de vrijwilligers onder de werkenden, die doen dit naast hun dagelijkse werk. HOUDEN ZO!! Ik hoop nog lang dit (werk?) te mogen doen op de kinderboerderij in Wamel.

NIEUWE AANHANGER DANKZIJ DE DIJKENLOOP.

Dank zij "Adrie's dijkenloop gehandicapten" heeft de kinderboerderij een stevige aanhanger kunnen aanschaffen. Al vijf jaar gebruikt men de dijkenloop als aanleiding om sponsorgelden te verzamelen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap in de regio West Maas en Waal. Dit jaar mocht kinderboerderij "de Grote Gemeente" in Wamel een wens doen ter waarde van € 500,- omdat de kinderboerderij gezien wordt als "een zeer gewaardeerd initiatief in deze regio. Een plaats waar lichamelijk en verstandelijk gehandicapten een zinvolle dagbesteding vinden en zich dienstbaar kunnen ontspannen". Men vindt, dat de vele vrijwilligers een grote pluim verdienen en daarom mocht men een verrassing uitkiezen die tastbaar en herkenbaar zou zijn. En dat is een aanhanger geworden, die al direct dankbaar in gebruik genomen is. Het is een hele vooruitgang, dat men nu niet meer voor elk wisselwasje (mest wegbengen, hooi, stro en bouwmaterialen halen) een aanhanger hoeft te gaan lenen. Dank aan alle sponsors van "Adrie's dijkenloop".

KENNISMAKEN MET STAGIAIRE MARJOLEIN VAN DEURSEN

Hallo, ik ben Marjolein en ben 20 jaar, ik ben 4^{de} jaars SPW studente. Ik loop stage op de Houtgroep/ Kinderboerderij en heb het daar erg naar mijn zin. Het is geweldig om samen met de cliënten al de jonge dieren te verzorgen en producten te maken in de houtgroep. In mijn vrije tijd ben ik leidster van een scouting-groep en ik ga graag stappen met mijn vriendinnen.



KENNISMAKEN MET JOOST VEENS CLIENT VAN HET DAGCENTRUM



Joost woont in Altforst. Hij is een druk baasje, hij houdt van voetballen, naar de disco gaan met zijn zus en is fan van de band wc-experience. Hij gaat graag op wintersportvakantie en hij kan goed skiën. Joost maakt graag grapjes, hij is dan ook actief lid van de carnavalsvereniging. Hij werkt met veel plezier in Wamel. Zijn taak op de kinderboerderij is het verzorgen van thee en koffie en het schoonhouden van het kantoor. Met de knuffellessen is Joost graag van de partij.

VERZOEK AAN VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ.

De vrienden van de kinderboerderij die geen machtiging hebben uitgeschreven, maar gewend zijn om hun jaarlijkse vaste bijdrage zelf per bank te betalen, worden vriendelijk verzocht om dat bedrag binnenkort over te maken. Wanneer het bestuur daar niet iedereen persoonlijk om hoeft te gaan vragen, dan scheelt dat een hoop tijd, welke voor andere taken benut kan worden.

DE LEERLINGEN VAN DE TERE BINT HEBBEN EEN BEZOEK GEBRACHT AAN DE KINDERBOERDERIJ.